



צילום: ידיעות אחרונות

חדשות • 16.06.2018

## האמת והאמת המזויפת



יעקב שינין

רוב כלי התקשורת האמריקאיים והאירופיים לא ראו ב"פסגת סינגפור" אירוע אמיתי, אלא מופע של יחסי ציבור נטו. מבחינתם, טראמפ - אדם שאינו עומד בקריטריונים המקובלים לשמש כמנהיג העולם הנאור - נתן לדיקטטור מצפון-קוריאה לגיטימציה מלאה, ובתמורה לא קיבל דבר.

בשבוע שעבר הצליח טראמפ לרתק את התקשורת הבינלאומית, והופיע בה כמתון, חייכן, מסביר פנים, ואפילו כמנהיג מעצמה עולמית. השיא היה בהצהרתו הבומבסטית עם נחיתתו בווינגטון, כי "אין יותר בעיה עם הנשק הגרעיני של צפון-קוריאה. מעכשיו כולם יכולים לישון בשקט". אין ספק שטראמפ "עף על עצמו" יותר מכל נשיא אחר בתבל.

עם זאת, כדאי לזכור שאת הגרעין לצפון-קוריאה "נתנו במתנה" קלינטון, בוש ואובמה, יחד עם מקביליהם האירופאים, כשלא עשו את הנדרש למנוע את פיתוח ויישום תוכנית הגרעין שלה בשני העשורים האחרונים. טראמפ אולי יצליח להגיע להסכם פירוז של חצי האי קוריאני תמורת סיוע כלכלי, ואולי לא, אבל אין מה להפסיד. האופציה של מלחמה גרעינית אינה מחזה מלבב, למרות שברור שארה"ב תנצח.

ההסכם עם איראן, שנחתם ביולי 2015, הוא למעשה "מהדורה שנייה" ומשוכללת של תהליך ההתגרענות הצפון-קוריאני. גם כאן נשיא ארה"ב ומקביליו האירופאים איפשרו בעצם לאיראן להתקדם בתהליך. ההסכם מהווה "הפוגה" מהסנקציות ומעניק לאיראן שהות ואפשרות להתארגנות יעילה להשלמת הפצצה בעוד שבע שנים.

ההיסטוריה המודרנית מרמזת שהתהליך האיראני יביא לתוצאה זהה לתהליך הצפון-קוריאני - נשק גרעיני. אז איך יכלו אנשים הגונים, כמו אובמה, מרקל ואחרים, לחתום עם איראן על הסכם כזה? האם ייתכן שכל מנהיגי העולם החופשי לא ראו זאת, וכמו בריטניה בהסכם מינכן בין היטלר וצ'מברליין בשנת 1938 הילכו "כסומא בארובה"?

"הנאורים, מנהיגי ואנשי השלום" בעולם המערבי לא סולחים לטראמפ על כך שביטל בצורה בוטה, וללא תוכנית אלטרנטיבית, את ההסכם שהעניק לעולם שקט זמני. בשל פרישתו מההסכם זוכה טראמפ כבר יותר מחודש לקיתונות ביקורת. אלא שעבור האייתוללות של איראן, שבע שנים, ואפילו עשר שנים, זה מחר בבוקר. עבור המנהיגים המערביים, זה מעבר לאופק.

טראמפ מנסה, בדרכו הפשטנית אולי, להציע "תוכנית מרשל אמריקאית" לצפון-קוריאנה לפני שתיחרב. הגרמנים קיבלו זאת מארה"ב, אבל רק לאחר שבנות הברית כמעט החריבו אותה עד היסוד. ככל שמעמיקים בנושא, האבסורד בהתנגדות לדרכו של טראמפ בולט יותר. התשובה הכואבת היא שמנהיגי המערב יודעים את האמת, אבל הם שבויים ברצון שבזמן כהונתם "תשקוט הארץ". ובעתיד? "יהיה בסדר". ימצא פתרון. העיקר לגלגל זאת הלאה.

לא הייתי מעז לכתוב "תזת כפירה" זו אלמלא נאלצתי ללמוד לבגרות על מלחמות העולם ועל השואה. לכן, אם רוצים שדעה כמו שלי לא תופיע, ראוי שלא ללמד היסטוריה ילדים בעלי זיכרון, שאימנו אותם בהיותם תלמידי ישיבה ביכולות הסקה (אני חילוני, בוגר ישיבה תיכונית).

ד"ר יעקב שיינין, מנכ"ל חברת מודלים כלכליים בע"מ